

ריק רסקורלה

האיש שחזה את אירועי ה-11 בספטמבר במגדלי התאומים



ריק רסקורלה (Rick Rescorla) המנוח הוא גיבור לאומי אמריקאי שהציל אישית בסיוע קומץ עובדיו 2700 עובדים של חברת "מורגן-סטנלי" במגדלי התאומים באסון הטרור ב-11 בספטמבר 2001. עובדי החברה ויקיריהם לא ישכחו לעולם את האיש שלו הם חייבים את חייהם.

רסקורלה, נולד באנגליה ב-1939 ושמו המקורי היה סיריל ריצ'רד רסקורלה. הוא אף שירת כצנחן בצבא הבריטי בשנות ה-50. מילדותו התרשם רסקורלה מחיילי ארה"ב שנחתו באנגליה במהלך מלחמת העולם השנייה וחלם בצעירותו להיות חייל ואזרח אמריקאי. כאשר ארה"ב היתה בעיצומה של מלחמת ויאטנם התנדב ריק, ביחד עם אזרחי מדינות נוספות לשרת במארינס האמריקאי במהלך המלחמה. הוא גם שינה את שמו לשם ריק שנתפס בעיניו כשם אמריקאי יותר לעומת השם סיריל שניתן לו בלידתו.



ריק כמפקד מחלקה בעת קרב דראנג במלחמת ויאטנם, נובמבר 1965

במלחמת ויאטנם שימש רסקורלה כמפקד מחלקה בדרגת סגן משנה ופיקד ב-1965 על מחלקתו באחד מקרבות הדמים הקשים ביותר - קרב דראנג הידוע. מפקדיו כינו אותו "מפקד המחלקה הטוב ביותר שראינו אי פעם" ועל מנהיגותו ההירואית בקרבות ויאטנם הוא זכה בכמה עיטורים גבוהים ותמונתו אף הופיעה בשער מגזין LIFE ועל שער ספר ידוע שנכתב על המלחמה ההיא.

לאחר שהגיע לדרגת קולונל במרינס, השתחרר ריק רסקורלה והתקבל לעבודה בתור הקב"ט הראשי של הבנק השלישי בגודלו בארה"ב מורגן-סטנלי, שמשדיו הראשיים היו ממוקמים במגדל הדרומי של בנייני מרכז הסחר העולמי (WTC) בדרום מנהטן. כבר בתחילת עבודתו, לאחר אירוע הטרור שגרם להפלת מטוס פאן-אם מעל לוקרבי בסקוטלנד, החל ריק לחשוש מאירועי טרור שיכוונו למגדלי התאומים, הוא קלט בחושיו המחוודים כי המגדלים מהווים מעין אייקון אמריקאי ידוע בקרב ארגוני הטרור. ביחד עם חברים מהשירות הצבאי, אותם גייס לעזרתו כיועצים, הוא גילה בתחילת שנות ה-90 כי במגדלי התאומים קיימת נקודת תורפה המאפשרת פיגוע קשה והיא ממוקמת בחנין התת-קרקעי שמתחת למגדלים. לצערנו, איש מקרב הנהלת חברת הנמלים של ניו-יורק - בעלי המגדלים לא שעה לאזהרותיו שהחניון לא מאובטח מספיק וכאשר ב-1993 ניסו מחבלים מוסלמים להפיל את המגדלים בעזרת מכונת תופת מסוג ואן (אירוע שלמרבה המזל לא גרם להתמוטטות המגדלים, אך גרם ל-6 הרוגים ו-1,042 פצועים, בעיקר מהעשן שחדר לחדרי המדרגות בקומות הגבוהות), הוא פלט בכעס: "לעזאזל, למה הם לא הקשיבו לי".

ריק הבין באירוע הזה עוד כמה תובנות:

- **התקפת הטרור שנכשלה רק תדרבן עוד יותר את הטרוריסטים לנסות לתקוף שוב את המגדלים, אך בפעם הבאה, הדגיש ריק, הם יעשו זאת מן האוויר.**
- **כמו כן הוא ראה עד כמה קשה לפנות את המגדלים הגבוהים בעת ששוררת פאניקה רבתי** והבחין כי עשן כבד שחדר לחדרי המדרגות, מונע את פינוי המגדלים ואף גרם למותם של 6 אנשים ופציעתם של כמה מאות אנשים בפיגוע ההוא. רסקורלה הבין שיש להתקין אמצעים שימנעו מעשן ואש לחדור לחדרי המדרגות וכן קבע כי חובה לתרגל את עובדי המגדלים בירידה מבוקרת ושקטה במדרגות על מנת לצמצם את תגובות הפאניקה ולסייע בפינוי המסודר והמהיר של המבנים בעת אירוע טרור, כי מבחינתו היה לו ברור שהאירוע הבא הוא רק עניין של זמן.

את התובנות שהיו לו ניסה רסקורלה להעביר שוב ושוב לבעלי המבנים, אך הוא הצליח לשכנעם רק חלקית: הוסכם להתקין בחדרי המדרגות העצומים אמצעים למניעת חדירת עשן ואש. כל יתר המלצותיו לא התקבלו ולכן רסקורלה התמקד בהנהלת החברה שלו

מורגן-סטנלי.

ריק שיכנע את נשיא החברה והנהלתה להכין ולתרגל תוכנית המשכיות עסקית למקרה של אסון שכוללת פינוי עובדי המגדל הדרומי מחברת מורגן-סטנלי דרך פירי המדרגות והכנת מבנים חליפיים שישמשו כגיבוי חם למקרה שמגדלי התאומים יפגעו באופן קשה ע"י מטוסים, כפי שאכן קרה בספטמבר 2001, כמעט בדיוק כמו בתרחיש שחזה רסקורלה.

רסקורלה דרש וקיבל אישור לבצע כל חצי שנה תרגיל פינוי אמיתי רגלי כלפי מטה אל הרחוב, מהקומה ה-74 ועד הקומה ה-44 - אלו הקומות בהן שכנו משרדי מורגן-סטנלי. פעם בחצי שנה כל עובדי ומנהלי החברה, עד האחרון שבהם ירדו פיזית בתרגילים הללו בחדרי המדרגות ויצאו ממגדלי התאומים, באופן רגוע ושקט.



ריק רסקורלה עם אנשי הביטחון מעודד את העובדים בעת הירידה במדרגות המגדל הדרומי, 11 בספט' 2001

ב-11 בספטמבר בבוקר, מיד לאחר שפגע המטוס הראשון במגדל הצפוני הסמוך, היה זה רסקורלה שהעריך ראשון בכל ארה"ב, כי מדובר בוודאות בפגיעו טרור מכון ולא בתאונה, כפי שכולם נטו לחשוב והוא הורה לפנות מיד את משרדי מורגן-סטנלי על פי התרגולת.

חלק מהעובדים לא חיכו להוראה שלו, הם ירדו בעצמם בחדרי המדרגות, כי זכרו את אזהרותיו של ריק ואת התרגילים שביצעו כל כך הרבה פעמים. ריק וחמשת עוזריו הקב"טים התפזרו בחדרי המדרגות, הרגיעו את העובדים ופיקחו על הירידה השקטה והמסודרת. ריק עמד עם מגפון ביד ודיבר אל העובדים תוך הדגשת רגש הפטריוטיות האמריקאית שלהם וביקש כי ירדו בזהירות.

ריק הבטיח להם שהכל יהיה בסדר. **בעת שפגע המטוס השני, רבע שעה מאוחר יותר, במגדל הדרומי, רוב העובדים של מורגן-סטנלי כבר לא היו במשרדיהם והיו קרובים יותר לאזור היציאה מהמבנה.** הוא העריך כי השריפה העצומה שהשתוללה בקומות הגבוהות תגרום בשלב מסוים להתמוטטות המגדלים ואמר לחברים אליהם התקשר מהטלפון הנייד שלו, כי להערכתו המגדלים יקרסו.

לאחר ש-2,700 עובדי החברה במגדל הדרומי ועוד 1,000 עובדים מבניין סמוך פינו את המבנים, החליט רסקורלה במנהיגות יוצאת דופן כי הקב"טים והוא עצמו יסרקו את הקומות שפונו ע"מ לברר שאיש לא נלכד או נותר מאחור. החלטה הירואית זו עלתה להם בחייהם וכל 6 הקב"טים וריק בתוכם ניספו בעת שהמגדל הדרומי התמוטט וקבר אותם תחתיו.

עוד באותו בוקר של אירוע הטרור עברו חלק ניכר מהעובדים וחברי הנהלת מורגן-סטנלי בהליכה אל מבני הגיבוי שהוכנו מראש לפי עצתו ותוך דקות מרגע שנכנסו אליהם, פעלו כל המחשבים והחברה שבה לפעול כמעט כרגיל, ללא שום פגיעה משמעותית.

מורגן-סטנלי שהיתה החברה הפרטית הגדולה ביותר במרכז הסחר העולמי, היתה גם החברה שנפגעה הכי פחות מהאירוע, הן במספר הקורבנות והנפגעים והן ביכולת ההתאוששות המרשימה שהשיגה החברה תוך פרק זמן אפסי, יחסית לגודל האסון העצום שהתרחש באותו יום נורא.

ריק רסקורלה הוכר כגיבור לאומי בארה"ב ואין ילד בארה"ב ובמיוחד בניו-יורק שלא מכיר את סיפור גבורתו וסיפור ההצלה המופלא שרשום על שמו לעולמים!

<https://www.youtube.com/watch?v=mbHugnu91tY&list=PLI7SM173jJKdOMbgDdkBNeieYeu6BCUV&index=1&t=4s>

